

[WAT EEN BAANI!]

Expeditiesgids

Welke stoere, gekke en spannende beroepen zijn er? Zo Zit Dat zoekt ze voor je op!

Paspoort

Naam: Drew
Beroep: expeditiesgids
Leeftijd: 63 jaar



Wat doe jij als expeditiesgids?

"Ik help wetenschappers om te overleven in het ijskoude Antarctica. Wetenschappers reizen naar het gebied om fossielen te zoeken. Er liggen onder de grond veel verborgen 'schatten'. Als expeditiesgids is het mijn taak om iedereen te beschermen tegen de kou. Want die kan heel gevaarlijk zijn. De meeste wetenschappers weten weinig van overleven in extreme omstandigheden. Sommigen hebben zelfs nog nooit sneeuw gezien!"

Hoe word je expeditiesgids?

"Door vaak te overleven in het wild. Als je veel ervaring hebt, kun je je aanmelden als expeditiesgids. Ook kun je cursussen volgen. Daar leer je hoe te overleven in extreme kou. Je leert met gereedschap om te gaan, sneeuwgroten te maken en nog veel meer. Om expeditiesgids te zijn, moet je ook een avontuurlijk karakter hebben."



Wat is jouw mooiste ontdekking?

"We ontdekten onder het ijs het eeuwenoude bos Glossopeteris. Dit bos komt uit de periode die duurde van 252,2 tot 201,3 miljoen jaar geleden. In die tijd was Antarctica heel groen en warm. Er waren veel bossen en er lag geen ijs. Onze groep vond 3000 kilogram aan bevroren en uitgestorven boomstronken én bladeren!"

Hoe ziet een expeditiedag eruit?

"Een strak ritme is belangrijk. We staan altijd om negen uur op. Na het ontbijt gaan we op pad. We sjuwen, slepen eten, drinken en graafhamers mee. Zo blijven onze tassen lekker lomp. En hebben we genoeg ruimte om opgegraven fossielen in te stoppen! Om vijf uur 's middags is de werkdag afgelopen. Daarna zijn de zonnestralen zwakker en wordt het gevaarlijk koud."

Kun je iets grappigs vertellen?

"Op expeditie zijn we ooit gefilmd voor een televisieprogramma. Met de regisseur haalden we een grap uit. We overnachtten buiten en maakten een mooi toilet. Op een keer verstoppen we hier een paarse rookgranaat onder. Om zo'n granaat af te laten gaan, moest je aan een pinnetje trekken. Hier hadden we een lang touw aan vastgemaakt, dat onder de sneeuw verborgen lag. In de ochtend ging de regisseur slaperig op de wc zitten. Wij stonden grinnikend achter onze tenten klaar, trokken aan het touwtje en... boem! Hij sprong van schrik een paar meter de lucht in en liep wekenlang met een paarse bips. Ik heb zo hard gelachen!"

Drew:
"Ik heb ooit een schipbreuk overleefd. Dat was heel spannend."

